

## Hemelse patat

Twee kinderen die met hun moeder in de opvang in de Halte zitten, hebben zaterdag 3 september de verjaardag van hun leven gevierd. Dankzij mevrouw Dekker van Ziggo (Vice President Corporate Affairs), dankzij de stichting Het Vergeten Kind en dankzij het attractiepark Madurodam. Dat ging zo. Er bestaat zoiets als een bedrijvenveiling. Je kunt dan als bedrijf een bod uitbrengen op een goed doel of een goed project. Mevrouw Dekker heeft geboden op een verjaardagsfeestje bij Madurodam. En ze kreeg het. Dat heeft zij toen aangeboden aan Chablis Platenburg van stichting Het Vergeten Kind. Vervolgens heeft Chablis contact opgenomen met Stek en kwam bij de Halte terecht, bij mij. Het aanbod was een verjaarsfeest in Madurodam waar 10 kinderen aan konden meedoen. In de twee huizen van de Halte wonen twee kinderen van 6 en 7 jaar die allebei in de vakantie jarig waren en hun verjaardag niet echt hadden kunnen vieren. Ze mochten elk vier vriendjes meenemen plus 2 'moeders' per kind. Chablis heeft ervoor gezorgd dat we van Connexion twee busjes kregen voor vervoer.

Zaterdag 3 september was het zover. Madurodam doet doorgaans deze verjaardagspartijtjes op woensdag, maar was meteen bereid dit nu op zaterdag te doen. Normaal zijn er meer partijtjes tegelijk, maar nu waren de kinderen van de Halte de enigen. De catering van Madurodam was er al die tijd bij. Elk kind kreeg een eigen taart. Feestmutsjes werden uitgereikt en er waren feestelijk gedekte tafels. De kinderen hebben een speurtocht gedaan, met een



boekje erbij en een plastic kaartje waarmee je op verschillende plekken in het park leuke dingen kunt leren of doen. Er is daar een model van een groot schip, de Rotterdam. 'Wanneer gaan we daarin?' vroeg een kind. Ik: 'Pas je daarin, dan?' 'Echt wel', zei hij. Het Vredespaleis herkenden ze meteen, daar waren we op de heenweg langsgereden. Om half één waren ze weer terug, en er stond een grote box met patat ('hemelse patat' noemde een van hen het), met kipnuggets + twee schattige stenen Delftsblauwe klompjes. Toen mochten ze nog een keer rond, maar ze kozen voor de speeltuin. Daarna kregen ze een ballon en een zak snoep. De overgebleven taart mocht mee naar huis. De taxibusjes stonden klokslag half 4 weer klaar. Hoe luxe kun je het hebben! De kinderen waren volledig uitgeput, maar hebben de verjaardag van hun leven gehad.

## Renée Helmes

*Renée Helmes is woonbegeleider van De Halte en de Willemien.*