

## Modelstel



Ongeveer drie jaar geleden kwam Iraniër Ebrahim bij ons in de Oase. Hij zocht geestelijke support en – uiteraard – financiële steun. Die steun heeft hij gekregen via Jenneke en hij was ook een aantal maanden klant van de Voedselbank bij ons in de Oase. Hij heeft een paar vieringen in de Oase meegemaakt. Hij wilde steeds zijn eigen boontjes doppen en dat vond ik een positieve wens. Na ongeveer een half jaar vertelde hij dat hij getrouwd was met een Iraanse en dat hij haar graag naar Nederland wilde laten overkomen. Ineens stonden ze samen bij mij op de stoep. Zij bleek een hoog opgeleide Iraanse verpleegkundige te zijn. Via via heb ik haar kunnen koppelen aan een vrouw uit de buurt die ik kende en die ook verpleegkundige is. Die vrouw is met haar kinderen een keer meegeweest met een Oase-vakantieweek. Via haar is de Iraanse vrijwilligerswerk gaan doen in een ziekenhuis. Daarnaast heeft ze een aantal maanden in de Oase Nederlandse taallessen gevolgd. Inmiddels is uitgezocht dat haar Iraanse diploma's ook waarde hebben in Nederland. Enkele maanden geleden heeft ze een nulurencontract gekregen en inmiddels werkt ze voor een aantal uren betaald. Haar man werkt als postbode bij Post-NL. Samen hebben ze zo het nodige inkomen.



Ik vind hen wel een modelstel. Zij wilden zelf, waren niet afhankelijk, hebben hulp gevraagd aan ons, hebben hulp ontvangen, maar ook voor zichzelf kansen gecreëerd. Fijn dat de Oase en Stek hierin een rol hebben kunnen spelen.

Jan Baronner

Jan Baronner is coördinator van buurt-en-kerkhuis de Oase in Spoorwijk/Laak.