

De Bovenkamer

Aanwinsten sinds februari 2020. (een keuze). Plaatsingscode tussen haakjes vermeld.

Voor uitgebreidere info: Zie: www.levobieb.nl (De Bovenkamer)

Boeken:

- Grün, Anselm Het evangelie spiritueel gelezen : deel 1: Matteüs en Marcus. Interpretatie van de evangeliën, op basis van de actualiteit van de wetenschap, verwoord in een taal die iedereen begrijpt. Dl. 2 volgt. (017.3)
- Ottenheijm, E. e.a Parabels : Onderricht van Jezus en de rabbijnen. In dit boek worden gelijkenissen uit de Joodse traditie en die van Jezus zij-aan-zij besproken. Een dergelijke werkwijze levert niet alleen nieuwe inzichten op over jodendom en christendom. Ze werpt ook licht op de unieke vertelvorm van deze parabels: ontleend aan het dagelijkse leven, maar met een verrassende (actuele) twist. (027.2)
- Bonhoeffer, Dietrich Bidden met de psalmen. Bonhoeffer gaat uitvoerig in op de bede 'Heer, leer ons bidden'. Hij doet dit aan de hand van de Psalmen, waarin hij verschillende gebedsonderwerpen onderkent, zoals de schepping, de wet, de Messias, de kerk en het lijden. (027.47)
- Dijk, Janet v. (red.) Opengaan : vijftig mogelijkheden om je open te stellen. Kleurrijk boekje geschikt om te gebruiken bij vergaderopeningen, een gezamenlijke maaltijd etc. (028)
- Schrijver, A. e.a. Lekenpraat : over verkwikkende teksten uit de Bijbel. Twee auteurs van verschillende geloofsrichting bevragen elkaar over wat zij vandaag kunnen met teksten waar ze in eerste instantie weinig van begrepen. (028)
- Akkerman, Stevo Wat is dan goed? : prangende vragen over goed en kwaad, en alles daartussenin. Akkerman gaat te rade bij schrijvers, filosofen, theologen en psychologen. Bestaat er wel zoiets als "goed" en "kwaad"? (052)
- Mackesey, Charlie De jongen, de mol, de vos en het paard. Een moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en de poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen een jongen en drie dieren. (170)
- Keel, Othmar Divine Surprise! : Het vrouwelijke in God : Een verborgen kant van de Bijbelse God. Een verrassende zoektocht naar de vrouwelijke kanten van de God van de Bijbel. We zien ca 200 idolen en godinnen uit het oude Midden Oosten van ca 6000 v. Chr tot ca 200 na Chr.) die ons vele vormen van het goddelijk vrouwelijke laten zien. (202)
- Berensen-Peppink,D. Deel je leven : uitnodigend kerkzijn met twintigers. Dit boekje geeft vanuit de aanname dat de kerk en de twintiger vaak vreemden voor elkaar zijn tips hoe in deze tijd twintigers te bereiken. (342)

- Lee, Samuel Verlangen naar een nieuw christendom. De Theoloog des Vaderlands Samuel Lee legt uit wat in zijn ogen wezenlijk is voor het christendom vandaag. Daarbij schuwt hij niet de vinger te leggen op wat nu 'uit balans' is in de Pinksterbeweging, de denominatie van het christendom waarbinnen hij zelf actief is. (342)
- Dijk, Janet v. e.a. Voor de ziel. Dit boekje helpt met mooie teksten zicht te krijgen op je eigen spiritualiteit en die te verdiepen, in gesprek met het Woord en met 'gidsen' uit heden en verleden. (368)
- Hornikx, R. e.a., Op weg naar Pasen 2020 : meditatieboekje. Verschijnt jaarlijks: In zeven hoofdstukken wordt de lezer begeleid naar Pasen. Zeven maal zeven dagen tot de bevrijding. (388.2)
- Dijk, Janet van e.a. 'Met zonder Jezus' : over Hemelvaart. Gebeden, gedichten en andere teksten helpen om Hemelvaart dichterbij te brengen. Met een kort overzicht dat laat zien hoe Hemelvaart in de loop der eeuwen (in de kerk) is gevierd. (389.2)
- Wilmink, Han Aan tafel! : koken voor groepen in de kerk. Recepten voor maaltijden voor grote groepen. Smakelijke, doorgaans eenvoudige gerechten 'met betekenis' en met zoveel mogelijk duurzame ingrediënten. (854.4)

DVD's:

- Dirty God Een jonge alleenstaande moeder moet haar leven weer oppakken nadat haar gezicht door haar ex met zuur verminkt is. Over haar gevecht tussen uiterlijke schoonheid en innerlijke waardigheid in een groep van vrienden die deel uitmaken van een heftige jongerencultuur. (170)
- Frantz In een Duits dorp bezoekt Anna na de Eerste Wereldoorlog elke dag het graf van haar verloofde, die sneuvelde in Frankrijk. Op een dag merkt ze de Fransman Adrien op die bloemen op hetzelfde graf legt. (170)
- Green Book Een zwarte klassiek geschoolde pianist is in 1962 op tournee in de Zuidelijke Staten van Amerika samen met zijn Italiaans/Amerikaanse chauffeur/lifwacht. Ze worden geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, gevaar en racisme maar ook met onverwachte menselijkheden. Om veilig thuis te komen, moeten zij hun verschillen aan de kant zetten en er ontstaat een bijzondere vriendschap. (170)
- Night train to Lisbon Het leven van een leraar Latijn neemt een bijzondere wending wanneer hij een mysterieuze jonge vrouw ervoor behoedt van een brug te springen. Na haar verdwijning leidt zijn speurtocht hem naar een revolutionaire periode in Portugal.(170)
- La prière Thomas (22) belandt in een klooster om af te kicken. Het gebouw ligt op een geïsoleerd bergplateau. Hij woont er samen met andere verslaafde jongens en er is niets. Geen medicijnen, geen drank en sigaretten. Geen contact met de buitenwereld, ook niet met de meisjes die in een ander complex wonen. (170)

19 juni 2020.